
Kuranin Ogrettiği Dualar

Altınoluk Dergisi Sayı: 383 / Haziran 2018

Halici Mahmud Usta Band I

Kuran-ı Kerim (Mesaj)

Lalegül Dergisi | Haziran 2022 - Sayı 112

Hz. Ebu Bekir'in Kuran'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri

Müslüman Gence

Bakara Suresinde Yolculuk

Sırrın Anahtarı

"Allah" as Introduced by Mohammed

From Friend to Friend

Kronolojik TÜRKÇE KURAN

Lalegül Dergisi | Eylül 2023 - 127. Sayı

İlim ve Bilgi Işığında Ramazan Ayı

Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought

YARATANIN VE YARATILMIŞLARIN DİLİNDEN MESAJLAR - 8

Hz. Zehra'nın Hayatı

Tuhfetü'l-uşşâk

Desperately Seeking Europe
Hz. Peygamber ve İnsan Onuru
Duanın Rolü ve Etkisi
Tohumun Umudu
Science and Sanity
Gerçekname
Kuran Tarihi (Kaynaklar, Terim-Süreç Analizi, Kadim Mushaflar)
Riyâzü's-sâlikîn
LEKÜM DİNÜKÜM VELİYEDİN 4.CİLT
Sırlı Dualar (Kuran ışığında)
Asr-ı Saadetten Günümüze Ezan
YARATANIN VE YARATILMIŞLARIN DİLİNDEN MESAJLAR - 9
Allah De Ötesini Bırak
Kuran`ı Kerim Meali
GÜZEL HAYAT İÇİN
Hz. Peygamber'in (sav) İbadet Hayatı
Jewish Values
Davetü'l Emir (Ahmediyet'e Davet)
Allah'ın Seçtiği Muallim Hz. Übey B. Ka'b (Siyer Yayınları)
Türkçe Kuran Meali

Tefekkürde Ve Tesettürde İslam Diyen Kızlar
Kırlara Karışan Mevlâna
Kuran Kurslarında Kuran EPUB

*Kuranin Ogrettiği
Dualar*

*Downloaded from
intra.itu.edu.tr by guest*

BAILEY CABRERA

*Altınoluk Dergisi Sayı: 383 / Haziran
2018 Ziya Emanet*

Bu kitap “Davetü’l Emir” adı altında 1926’da bir mektup şeklinde Urdu dilinde yazılmış olup, Farsçaya çevrilerek eski Afgan Kralı Emanullah Han’a sunulmuştu. İlk İngilizce tercümesi “Invitation To Ahmediyyat” (Ahmediyet’e Davet) adıyla 1961 yılında basılmıştır. Davetü’l Emir, her devirde insanoğlunun istifadesi için yazılmış bir kitaptır. Kral Emanullah Han’ın bu kitabın kendisine

sunulmasından iki yıl evvel, üç Afganlı Müslüman Ahmediyi recmettirerek (taşlatarak) öldürtmesinden dolayı, bu kitap özel bir mana ve ehemmiyet kazanmıştır. O feci hadiseler üzerine, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin tebliğini, gayelerini ve mantıki esaslarını, sözü geçen kralın dikkatine sunmak mecburiyeti ortaya çıkmıştı. Hadiseler ve mektup şeklindeki eser artık tarihe mal olmuştur. Ancak, onların önemi ve etkisi bugün bile devam etmekte ve gittikçe artmaktadır. Bundan dolayı, “Davetü’l Emir’in o zamandan günümüze defalarca basılmış olmasına hayret edilmemesi gerekir. Bu kitap, sayısız insanın hidayet

bulmasına vesile olmuştur. Onun vasıtasıyla doğruyu bulanlardan biri de, Peşaver ve çevresinde çok iyi tanınan Han Fakir Muhammed'dir. O, Ahmediyet'e kavuşmadan önce, 1930'lu yıllarda Londra'ya giderken, Müslüman Ahmedi kardeşi Muhammed Ekrem Han birkaç diğer kitapla beraber "Davetü'l Emir" in bir kopyasını, kendisine haber vermeden bavuluna koymuştu. Avrupa'yı dolaşırken o, zamanımızda Batının maddi refah ve ilerlemesine ve Hıristiyanların İslam memleketlerinde ve diğer memleketlerdeki hâkimiyetine de tanık olunca, "Acaba bu durum değişmeyecek mi?" "Müslümanlar böyle bitkin ve zelil durumda sonsuza kadar kalacaklar mı?" "Ve bir daha dünyanın manevi liderliğine yükselemeyecekler mi?" diye İslam'ın tekrar yükselişi ile ilgili ümidini yitirmişti.

Han Fakir Muhammed, can sıkıntısını gidermek için bir şey okumak istediğinde bavulunu açıp karıştırdığında, "Davet-ül Emir" i buldu ve onu okumaya koyuldu. O, bu kitap içinde "İkinci Delil - Peygamber Efendimiz'insav Şahadeti" adı altında, onun mübarek dilinden bin dört yüz sene önce çıkan İlâhî gaybi haberleri buldu. Bu gaybi haberler, Hıristiyanlığın galip gelmesi, refahı ve kudretinden sonra, İslam'ın tekrar dirilerek gücünü yeniden kazanacağından söz etmekteydi. O, bu gaybi haberleri okuduktan sonra, "Hıristiyanlığın galibiyeti hakkındaki haberler nasıl doğru çıktıysa, İslam'ın tekrar dirilip galip geleceği hakkındaki önceden verilmiş olan haberler de kesinlikle doğru çıkacaktır," diye bir kanaate varmıştı. O, bu gaybi haberleri

okuyup, İslam'ın çöküşünden sonra tekrar dirilip galip geleceği hakkındaki vaadin, Vadedilen Hz. Mesih ve Mehdi'as vasıtasıyla gerçekleşeceğinden de emin olmuştu. Han Fakir Muhammed kitabı elinden bırakmadan okumaya devam etti. O, daha kitabın sonuna gelmeden, Hıristiyanlığın İslam'a meydan okumasına karşı, ancak Ahmedi Müslümanların bir cevap olduğuna kanaat getirdi ve biat ederek Vadedilen Mesih ve Mehdi'ninas cemaatine katılıp, İslamiyet'in dirilişi için fedakârlığa çağıran her ses karşısında, öncelikle "lebbeyk" (hazırım) diyenlerden oldu. Allah kendisinden razı olsun. Âmin.

Halici Mahmud Usta Band I

ahmedhulusi

SEN ŞANLI ZAMANLARIN YÜREĞİNDEN
GEÇEREK, DEDELERİMİN RUHLARINI

TİTRETerek, EMERek ONDAN BANA,
BENDEN ONA SÜZÜLEREK GİDEN SES.
TÂRİHLERE BAŞKA BİR ÖZ, BAŞKA BİR
GÖZ VEREN SES. SEN EY HAZİN, SEN EY
ÂLÎ UZUN NEFES... EY CİHÂN. EY DİNİN
NURLU SESİ, EY ULU SES, EY EZAN!!!
SENİN SESİN GÜN DOĞMADAN TAN
YERİNE YÜKSELİR. TEKKELERDEN,
CÂMİLERDEN İMAN AŞKI SES VERİR. BU
ILIK SES, ÜMİTLERİN MÂBEDİNİ ISITIR.
VİCDANLARA SÜKÛN SERPER, FİKİRLERİ
IŞITIR. SENİN SESİN, ŞÂİRLERİN
KALEMİNDE İNLEDİ. SENİ GENÇLİK,
İHTİYARLIK, SENİ VARLIK DİNLEDİ. EY
YURDUMUN MÜŞFİK SESİ, EY İLÂHÎ GÜN
NEFES. EY DİNİMİN CANLI SESİ, EY
MUKADDES NURLU SES. EY HAK SESİ,
İNSANLIĞI GÜRBÜZLEŞTİR, GÜRLEŞTİR.
KANLILARI KARDEŞ EYLE, CİHANLARI
BİRLEŞTİR. EY ULU SES, EY EZAN!..

Kuran-ı Kerim (Mesaj) eKitap Projesi & Cheapest Books

(Kur'ân'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız) (el-Hicr 15/9)

● Kur'ân-ı Kerîm'in ilk hâfızı, Hz. Peygamber'dir (a.s.). Vahyedilen Kur'ân âyetleri, evvela onun (a.s.) ruhuna ve kalbine nakşedilmiştir. O (a.s.); nazil olan vahyi kâtiplerine yazdırıp okutmuş, ashâbına tebliğ etmiş ve Kur'ân sayfelerini hücre-i saâdette muhafaza etmiştir. Ashâb da Kur'ân'ı ezberlemiş ve yazmıştır. Hz. Peygamber (a.s.), birçok sahâbeyi Kur'ân'ı öğretmekle görevlendirmiştir. ● İlk hâlîfe Hz. Ebû Bekir (r.a.), Hz. Peygamber'in (a.s.) vefatından bir yıl sonra; gelecekte oluşabilecek belirsizliklere karşı Medine'deki ashâbın tanıklığı-yardıımı ve Zeyd b. Sâbit'in başkanlığını yaptığı bir

kurul vasıtasıyla Kur'ân'ı toplayıp tevsik etmiştir. Üçüncü halife Hz. Osman (r.a.), Kur'ân'ı imâm/referans Mushaf olarak çoğaltmış ve İslâm devletinin belli başlı merkezlerine Kur'ân öğreticileri ile birlikte göndermiştir. Kur'ân nüshaları, sonraki dönemlerde Müslümanlar arasında yaygınlaşmış; Kur'ân ve ilimlerinin öğrenilmesi, öğretilmesi, kurrâlık ve hafızlık gibi hususlar kurumsallaşmıştır. Bugün Müslümanların elindeki Mushaf, Hz. Peygamber'in (a.s.) vefatından bir yıl sonra cem'edilen Kur'ân nüshasıyla aynıdır. ● İslâm'ın her asrından binlerce Mushaf günümüze gelmiştir ve hepsi aynıdır. ● Hz. Peygamber'in (a.s.) Kur'ân'ı okuma şekillerini sahâbeden öğrenen tabiîn ve tebeu't-tabiîn uleması, büyük bir yetkinlikle 14 kıraati teorik ve pratik

olarak tesbit etmiştir. Bunun sonucunda kıraatlere ve Mushaf'ın yazım kurallarına dair zengin bir kaynaklar meydana gelmiş, yüzbinlerce icâzetli hafız yetişmiş ve milyonlarca Mushaf yazılmıştır. ● Kur'ân tarihini, terim ve süreç analizi çerçevesinde konu edinen bu eser, bir giriş ve iki bölümdür. Girişte; Kur'ân ilimleri ve yazıyla ilgili kaynaklar, insanlık tarihinde yazı malzemeleri, Arap yazısının kökeni gibi meseleler ele alınmıştır. Arap yazısının; Hirî Cezm → Enbârî Meşk → Hattü'z-Zebûr (günlük işlemlerde kullanılan yazı) gibi halkalarla alfabetik Yemen Kitâbe Müsnedi yazısına dayandığı kanıtlanmıştır. Birinci bölümde; Kur'ân'a dair yetmişden fazla temel ıstılah ele alınmış, yazıyla ilgili olanlar tarihî vesika niteliğindeki fotoğraflarla somutlaştırılmıştır. Böylece

Hz. Peygamber (a.s.) devrinde, Kur'ân'ın özel olarak yazı için üretilmiş malzemelere yazıldığı tesbit edilmiştir. İkinci bölümde; Kur'ân tarihinin ilk iki yüzyılı incelenmiştir. Kadîm Mushaflar meselesi, örnekleriyle birlikte bu eserde yer almıştır.

Lalegül Dergisi | Haziran 2022 - Sayı 112
ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS
LIMITED

Hikaye, 15. yüzyilin ilk yarısında Buhara'ya bağlı Firdevs Köyü'nde cereyan eder. Mahmud Usta'nin köye misafir gelen Kazim Hoca ile tanışması ruh dünyasında fizik ötesi sirlara kapi aralar. Hoca'nin manevi cazibesi Mahmud Usta'yi fantezinin kollarında farklı bir dünyaya ceke. Bin bir güzelliklerin esrarengiz dalga boyunda gezinen usta hayati sanki yeniden

kesfeder. Köye gelen misafir hocanın siradan biri olmadigi diger köy halki tarafından da kısa zamanda anlasilir. Cengiz Han'in "Büyük Mogol Uygartigi" hayalini kurgulayan gizemli güçler ve onların kuklasi durumunda olan kimseler ise, ülkeyi icerden ve disardan istila etmenin ince hesaplarıyla mesguldürler. Bu korkunc komplonun farkina varan Kazim Hoca, Firdevs Köyü sakinlerini bölge ve ülke üzerine cöreklenmek için fırsat kollayan fitneye karsi dikkat çekerek uyanmalarini saglar. Buhara'da görev yapmakta olan basvezir Mesleme, şeytan ve ifritlere yakayı kaptirarak, karanlık güçlerin yeryüzündeki santircisi durumuna düstügünün farkında bile olmadan onlara hizmet eder. Ülkeyi korkulu bir maceraya sürükleyen Mesleme, halk arasındaki

kipirdanmaların farkına varınca, rahatsız olur ve Buhara'dan tüm ülkeyi kapsayacak fitne tezgahını isletir. Mesleme, güya, Cengiz Han'in yeraltındaki dönüşünü hazırlamak için ülkeyi atese vermesi lazım geldigine inanır. Karsi duranlara da acımasız savaş ilan eder... Kazim Hoca'nın rehberliğinde perde arkasındaki manevi mekanizma devreye sokularak, şeytanın ve Mesleme'nin tahribatına karsılık, Buhara ve çevresindeki entrikaları bozacak manevi tamirat başlatılır. Atölyede ciraklık yapan Mansur'un heyecan dolu hayat serüveni ise Firdevs Köyü'nde anlam bulur. Mansur'un Safiye'ye olan askı onu aynı şekilde ilahi askıla bütünleştirir. Öyle ki zaman ve mekânın sırları hali gibi ayakları altına serildigini görür. Romanın tümü 3 cilt olup 33

bölümden oluşmaktadır.
Hz. Ebu Bekir'in Kuran'a Hizmetleri ve Tefsirdeki Yeri Hüküm Yayınları
Allah her şeyden haberdardır, sanmayın ki size yapılan haksızlığa kayıtsız kalıyor. O, size bir annenin evladına yaklaştığı merhametten daha fazla merhamet duyandır. Duanın karşılığını takip etmeden "Allah de ötesini bırak". Kul Rabb'ini imtihan etmez. O'na tevekkülle yaklaştığında rahmetini tüm hücrelerinde hissedeceksin. Karşında o kadar çok maskeli insan var ki onları tanımak için yoruluyorsun. Şayet dikkat edersen güzel olan bir şey var; o senin hakkını aldıkça, sen onun sevaplarından kazanıyorsun. O halde kaybettim diye üzülme, biraz daha derin bakarsan, aslında kazandığını fark edeceksin!.. Aşık olcaksın evet ama kalbini Allah aşkıyla

yakacaksın... Dünyanın geçici olduğunu, biteceğini İDRAK edeceksin; sadece sonsuz kudrete bağlanacaksın. Allah'a bağlı yaşayacaksın. İşte Uğur Koşar bu kitap da sana herkes gibi Allah'ı anlatmıyor O'nu adeta hissettirip yaşıyor!.. Psikolog Cavidan Ebru Kızıl Yirmi yıldır terapi deneyimlerimde elde ettiğim sonuçlardan biri şudur ki; eksik olan parçaları yitirdiğini düşünen ve bunları arayarak çıkmazlara giren ve bunun da dışarıda olduğunu sanan çok büyük bir çoğunluk çeşitli psikolojik sorunlarla ruh sağlıklarını bozmuştur. Bu büyük çoğunluğa eserlerinde ve görüşlerinde öze dönüş yolunda katkı sağlayan, aradıklarını bulabilme cesareti ve ışığı olan Uğur Koşar Dostuma "ALLAH DE ÖTESİNİ BIRAK" ile özlerine dönebilmesi adına ışık olan eserinden

dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum... Uzm. Psikolog Abdullah Topal

Müslüman Gence Abdullah Manaz
Islamic poetry; Turkish; 16th century.
Bakara Suresinde Yolculuk Wipf and
Stock Publishers

Yalın ve anlaşılır bir Türkçe ile İlahi metni sizlere ulaştırmayı amaçladık. Hikmet dolu bu kitabın sizlere de faydalı olması umuduyla.

Sırrın Anahtarı Bekir Ayaz

Altınoluk'un 2001 Kasım sayısı

"Hüzünsüz Ramazan özlemi" kapağı ile çıkmış. İslam dünyası Ramazan'a doğru gidiyor ve bu sırada Irak'ın üzerine bombalar düşüyor. Amerikan işgaliyle gelen bombalar. O sayıdaki yazımın başlığı "Hüzün coğrafyası" şeklinde. İlk paragrafta şunlar yazılmış: "-Her

birimizin yüreğinde bir Afganistan yaşıyor. Bir Çeçenistan, bir Doğu Türkistan, bir Keşmir, bir Filistin, bir Kosova, bir Bosna... "Acıdan acıya savrulmuşum ben..." Bosna'dan da dizi dizi mezarlıklar kalmıştı hafızamızda, Afganistan'dan da şimdi dizi dizi mezarlar kazınıyor hafızamıza... Her biri bir kanama noktası. Bizim evimize bombalar düşüyor yıllardır, bizim toprağımız mayınlanıyor, bizim çocuklarımızın ayakları, elleri kopuyor mayınlara oyuncak diye sarılınca.. Kaç anneye, kaç bacıya ağladık tecavüze uğrayan... Kaç çocuk cenazesi kaldırdık üzerinde atış talimi yapılan... Ya toplu mezarlara gömülüp, ismi silinenler? Artık çocuklarımız, Amerikan uçaklarının attığı propaganda broşürlerini ezberledi: Evlerinizin penceresinden ya da

bacalarından girip, sofranıza bomba olur yağız. Dün Sırp nişancıları öyle diyordu, Çeçenistan'da Ruslar öyle diyordu, Filistin'de İsrail suikastçileri... Çocuklarımız msketin şirin bir çocuk oyuncağı olmadığını öğrendi yıllar içinde... O bir şarapnel parçası olup saplanabilirdi küçücük yüreklerine..” Aradan 17 yıl geçiyor ve biz yine bir Ramazan günü, gökten dronlarla yağın İsrail göz yaşartıcı bombalarını görüyoruz. İsrail askerleri hakiki mermilerle ateş açıyor Filistinliler üzerine ve kadın, erkek, genç yaşlı, çocuk demeden 65 can uçuyor ebediyet alemine... Yaralı sayısı binlerle ifade ediliyor... Cinayet Amerika ile birlikte işleniyor. Trump Kudüs'ü Yahudilere armağan etmek istiyor ve kan banyosu başlıyor. Evet tam bir kan banyosu. İslam

dünyasında isyan var, eylem yok. Yok çünkü, İslam dünyası diye külli bir irade yok. Gözlerde yaş kurudu, acılar devam ediyor. Biz böyle zamanlarda hep “Ümmet ümmet olursa...” diye başlayan cümleler kurarız. Ümmet ümmet olursa biz bir daha “Hüzünsüz Ramazan özlemi”, “Kudüs acısı”, “Kudüs - Ümit - Acı” gibi kapaklar yapmayız. Ramazan'ın son 15 gününün içindeyiz. Kadir gecemiz var bu günler içinde. İslam dünyası olarak bir geceye bin ayı sığdırsak da, zamanın akışını dürüp büksek de, ümmetin izzetine yakışır bir dünya kurabilirsek, diye geçiyor içimizden. Bayrama doğru gidiyoruz, Kudüs acısı yansıyacak bu yılki bayrama... Oruç, diğergâmlığı inşa eder yüreklerde. Açın halinden anlarız, değil mi? Oysa diğergâmlık çok geniş kapsamlıdır.

Gazze'de toprağa cansız düşen çocuğun halinden de anlamak lazım, oruç terbiyesiyle... Doğu Guta'da yerle bir edilen binaların altında kalanların halinden de... Kapak sözümüz "Niyetini sağlam tut" şeklinde. Bir sayımızda kapağımızda "Niyet ettim İslam'a" cümlesi vardı. Niyetini sağlam tut ki, yeni bir Ramazan'da izzetini kuşanmış bir ümmet çıksın ortaya. Niyetini sağlam tut ki, Ramazanlarımızı, bayramlarımızı ibadet coşkusu içinde ve bayram gibi yaşayalım. Niyetini sağlam tut ki, İslam coğrafyasından çöğlikler yerine, şen - şakrak mutluluk haykırışları gelsin. Tarihi günler yaşanıyor ve tarihin yoğunlaştığı coğrafya bizim coğrafyamız. "Ümmet nasıl ayağa kalkar?"ın en çok muhasebe edileceği zamandayız. Kadir gecemiz bereketli geçsin, Bayramımız mübarek

olsun. Allah'a emanet olun.

"Allah" as Introduced by Mohammed
SIYER BASIM YAYIN DAGITIM SAN. VE
TIC. LTD. STI.

Canlar, dervişlik hırkamızın ilmekleri ne kadar güzel örülmüş. Erenler, bugün Gözcütepe'de Hacı Bektaş Veli görülmüş. Gerçeğe hü! denilmiş, yola sonradan sokulanlar yoldan sürülmüş. Sonra süzölmüş gerçek, Gerçekname içine dürölmüş. Yüce Allah'a giden yollar yaratıkların nefesleri sayısındadır. Gerçeğe ulaşmış kişiler bunların arasından, içinde şu dört mertebe bulunan bir yolu tercih edip seçmişlerdir: Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat. Hacı Bektaş Veli Kul, Çalap Tanrı'ya kırk makamda erişir, dost olur. O kırk makamın onu şeriat, onu tarikat, onu marifet, onu da hakikat içindedir. Hacı

Bektaş Veli Alevi Bektaşilerin ancak nurlu ışığında Allah'ın sevgisine ve dostluğuna giden yollarında yürüyebilecekleri Kırkbudağı, öyle nesiller teslim aldı ki onu cehaletin rüzgarına bıraktılar. Cehalet rüzgarı da öyle bir esti, öyle bir esti ki; Kırkbudağın kandillerini söndürdü, onu ayaklar altına düşürdü! O zaman canlar, bu cehalet karanlığında yollarını çıkaramaz bir halde kaldılar. Hurufiler Canları bu halleriyle buldular. Sinsilikte çok mahirdirler. Bizlerden olduklarını söyleyerek aramıza sızdılar. Hurufiliği Alevi Bektaşiliktir diye öğretip, bizleri yolumuzun tersi olan, kendi yollarına doğru saptırıp götürdüler. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla; Bismi Şah! Allah! Allah! Ömürler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola..... Allah cümlemizi

gerçek Hak, Muhammed, Ali, Ehlibeyt yoluna koyup o yoldan ayırmaya. Hak bizi akıl, idrak, anlayış sahibi kılıp hak ve batılı birbirinden ayırma basireti vere. Hak, Gerçekname'yi canların Hakk'ı batıldan ayırıp Hakk'a tabi olmalarına vesile kıla. Hakk'a tabi olup bu yolda Allah'ın sevgisine ve dostluğuna erenlerden eyleye. Uyduğumuz bu yolla ahir alemde, Ehlibeyt ile cennette komşu eyleye. Dünya ve ahiret muratlarımız hasıl ola. Ya Rabb'im senin yüzün suyu hürmetine duamızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Himmet Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'den, dil bizden, kabulü Allah'tan ola. Gerçeğe Hü! Mümine Ya Ali! GERÇEKNAME YOL Hakk'tan gelip Hakk'a götüren yol Muhammed Ali yoludur. Adı Dört Kapı Kırk Makam yolu, gör ne hikmetlerle doludur. İlmin Kapısı

Ali'den, Yesevi'den ulařtı Hacı Bektař Veli'ye, O gönderdi erenleri, onlar ulařtırdı yolu, nice řanslı talipliye. Onun iindir ki daha ok Alevi-Bektaři yolu dediler ona, Takip edip o yolda yürüyenler ulařtılar o en mutlu sona. Ama Pir'den iki yüz yıl sonra yol artık Hakk'a götürmez oldu. Bořaltılan ii, binlerce Hurufi fikri ve inancıyla dolduruldu. Haydi! Gelin canlar řimdi öğrenelim yolumuzun aslını. Sökülüp atılsın yoldan, kalmasın hi ne varsa Hurufilik fasıllı. Süleyman ÜSTÜNER Dede Hacı Bektař-ı Veli'nin, kendisine "Cemalimdir, Cemalimdir." dedięi, bař halifesi ve amcazadesi olan Seyit Cemal (Künyesi: řeyh Seyyid-i Cemal-i Nureddin) evlatlarındandır. 1962 yılında doğmuřtur. Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendislięi mezunudur. Tüm

hayatını iki soru řekillendirmiřtir. Birincisi, radyoyu ilk gördüğündehayrette kalarak, radyonun nasıl ses ıkardıęı sorusudur. Bu soruyu ilk sorduğunda, "İinde küçük adamlar var, onlar konuşuyor." diye cevap almıřtır. O halde radyonun iinde küçük insanlar ve bizim dıřımızda bambařka bir dünya olmalıdır diye, düşünmüřtür. Bir gün radyo bozulmuř ve radyonun tamiri iin eve tamirci aęırılmıřtır. Bu onun iin en önemli gündür. Nihayet radyo açılacak ve ok merak ettięi dünya ile küçük adamlar görülecektir. Radyocu gelir ve radyo açılır. Hayal kırıklıęı! İinde bobin, hoparlör, elektronik paralardan bařka bir řey yoktur. Peki, iinde küçük adamlar yoktur ama gerekten nasıl ses ıkartmaktadır, sorusuna radyo tamircisi dahil olmak üzere kimseden tatmin edici

bir cevap alamaz. Bu sorunun en doğru ve en detaylı cevabını bulma arzusu mesleğini seçmesine neden olur. İkinci soru ise Alevi-Sünni kavramlarını ilk duyduğu günden beri bu farklılığın gerçeğinin ne olduğu sorusudur. Bu soruya aldığı cevaplar da tatmin yönünden radyonun nasıl çalıştığına verilen cevaplardan pek farklı değildir ve ömrünü bu işin gerçeğinin ne olduğunu anlamaya adar. Bu konuda bulabildiği maddi ve manevi ne kadar kaynak ne kadar yazılmış eser varsa bulup objektif olarak okumaya, araştırmaya başlar. “Bulanlar ancak arayanlardır.” Bu maddi ve manevi derin araştırma, Allah’ın izni ve Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin nefesiyle nasip sahipleri için bu eserlerle vücut bulmuştur.
From Friend to Friend Bekir Ayaz

Hz. Ebû Bekir cahiliye döneminde gayet azimli, tecrübeli, bilgili, firasetli, fedakâr ve g.zü pek bir insan olarak tanınmıştır. Onun, bu vasıflarıyla müslüman olması, İslâm’a ve Kur’ân’a ciddî hizmetlerde bulunma sını sağlamıştır. Bu araştırmamız neticesinde onun cem’, tebliğ ve talim açısından Kur’ân’a çok büyük hizmetler ettiğini ve Kur’ân’ın tefsir edilip insanlara açıklanmasında çok mühim bir yere sahip olduğunu gördük. Doğrusu işin başında onun tefsir ilminde bu kadar geniş bir yer alacağını tahmin etmiyorduk. Aslında İslâm’ın ilk günlerinde müslüman olduğunu ve Allah Rasûlü’nden hiç ayrılmadığını düşündüğümüzde, onun Kur’ân’a hizmet ve tefsir alanında böylesine köklü bir yerinin olması normaldir. O, hemen hemen bütün âyetlerin nüzul sürecini

yaşamış, bir kısım âyetlerin nüzul sebebi olmuş, bir kısmıyla tasdik, bir kısmıyla ikaz edilmiş, bilmediği ve anlayamadığı noktaları Allah Rasûlü'ne, onun vefatından sonra da diğer sahabilere sorup öğrenmiştir. Böylece o vahiy ile içli dışlı bir hayat yaşamıştır. Bu esnada faziletine dair bir kısım âyetler nâzil olmuş, hadis-i şerifler varid olmuş ve bir kısım işaretler vuku bulmuştur.

Kronolojik TÜRKÇE KURAN Bekir Ayaz Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber'i (sas) bize anlatırken kullandığı istisnai ifadelerden birisi de üsvetü'n-hasene'dir. Rabbimiz buyurur ki: "Andolsun ki Resûlullah sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için, (üsvetü'n-hasene) çok güzel bir örnektir." (Ahzâb, 33/21) Sahâbe neslini anlatan en güzel

âyetlerden biri de Tevbe Sûresi'nde geçen şu âyettir: "(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tâbî olanlar var ya; işte Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara; içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur." (Tevbe, 9/10) "En Güzel Örneğin, En Güzel Örnekleri" ifadesi, aslında bu iki âyetin kısa bir mesajıdır. Allah Resûlü (sas); tüm insanlığa en güzel örnek, en ideal misal ve en kâmil modeldir. Elbette O (sas); kendi örneğini, kurduğu nübüvvet potasında yetiştirdiği talebeler olan sahâbe üzerinden âleme yansıtacak ve böylece onları en güzel örnekler olarak kıyamete kadar gelecek tüm müminlere takdim edecekti. Bu

hakikatten dolayı sahâbe nesli, bizler için hiçbir zaman sadece tarihî şahsiyetler olarak kalmaz. Onlar; dinin intikal ve muhafazasında Allah (cc) tarafından seçilmiş, Resûlullah (sas) tarafından yetiştirilmiş bir nesildir. Öyleyse sahâbe neslini tanımak ne sadece bir vefa ne sadece bir tarihî malumat ne de sadece geçmişe dair bir özlemin ifadesidir. Sahâbe neslini tanımak; Allah'ı, Peygamber'i, Kitab'ı, dolayısıyla İslâm'ı tanımanın en doğru yoludur.

Lalegul Dergisi | Eylül 2023 - 127.

Sayı Lalegul.net

Europe? What is it? A land mass (plus a few islands) which stretches from Portugal to the Russian Urals? Or at least up to the Turkish Bosphorus? Or (still) just to the German border? A continent with a common history? A common language,

culture, religion? A common anything? This book is collection of original contributions solicited by the Alfred Herrhausen Society for International Dialogue. The Herrhausen Society was set up in 1992 by Deutsche Bank and provides a forum for examining socially relevant issues, identifying the problems and discussing their possible solutions. Authors include: Josef Ackermann, Ulrich Beck, Matthias Berninger, Ralf Dahrendorf, Patrik Cox, Ismael Cem, Laszlo Foldenyi; Rabbi David J. Goldberg, Adolf Muschg, Chenjerai Hove, Sergei Karaganow, Tommy Koh, Noelle Lenoir; Ma Canrong; Cees Noteboom; Joseph Nye; Yasar Huri Ozturk; Jiri Pehe; Richard Perle; Andrej Plesu; Michael Portillo; Avi Primor; Gunther Verheugen; Ilija Trojanow; Slavenka Drakulic; Janusz

Reiter; Peter Ruzicka; Michael Walzer; Jean-Claude Trichet; Friedrich Kardinal Wetter; Ernst-Ludwig Winnacker; Vaira Vike-Freiberga; William Wallace; Robert Weinberg; Valery Giscard d'Estaing; Romano Prodi; Jacques Le Goff; Throw out the word 'Europe' to most members of the European Union, and they will assume you are talking about their exclusive club of fifteen-about-to-become-twenty-five-plus countries. Most members of the EU, that is, but not all. Someone from the U.K. will likely think you are referring to the countries across the Channel - some of which may belong to the Union, some not, but my goodness, what's the difference? Europe - someone from a wannabe EU country, or even an about-to-be one, especially from a country situated in middle, or

central, or eastern - uh - Europe? - will hardly think of Europe as synonymous with the European Union. After all, they too are Europeans, even though they don't belong to the EU. Or are they? The rest of the world - the Americas, Africa, Asia, Australasia - thinks they are, it's mainly EU members who don't. Indeed, it's the rest of the world which provides a European identity to the people from the bits of Europe beyond the EU (Michael Portillo). Europe - for the Norwegians or the Swiss, the question doesn't even present itself. They know they're Europeans, and so, funnily enough, do the bona-fide members of the European Union. Desperately Seeking Europe is a roadmap which contains 36 contributions from international politicians, sociologists,

economists and renowned writers, all of whom have their own opinions on what Europe is, was, will be or should be - as the case may be. The book presents a mosaic of provocative views, in some cases at odds with each other, in others, surprisingly similar, but often for quite different reasons. A fascinating read!

İlim ve Bilgi Işığında Ramazan Ayı

Hüküm Yayınları

Bu kitap tüm İslam tarihinin en yüce kadını Hz. Zehrâ (s.a.) hakkında bir araştırmadır. O, Resûlullah'ın (s.a.a.) Zehrâ'sı, çiğerpâresi ve ümmetine bıraktığı emanetidir. Resûlullah'ın ona olan sevgisi en üst mertebelerdeydi. Hz. Peygamber kendisine verilen mevhibeler ve yeteneklerle kızını yetiştirmiş, böylece Hz. Fâtıma da nurun ve düşüncenin meşalelerini yeryüzünde yükselten

saygın bir hanımefendi olmuştu. Şüphesiz, hadis kitaplarında Hz. Zehrâ (s.a.) hakkında Resûlullah'tan nakledilen tüm o rivayetler, onurlandırıcı sözler ve onun dünya kadınlarının en üstünü olduğunu bildiren ifadeler babalık duygusunun etkisiyle söylenmiş ifadeler değildir. Aksine, çiğerpâresi ismeti, iffeti, Allah Teâlâ'ya olan derin imanı ve Hz. Peygamber'in ebedi risaletine olan yakîni sebebiyle bu övgüleri hak etmiştir. Bu sebeple Hz. Zehrâ İslam'ın hazinelerinden bir hazinedir, nübüvvetin ruhaniyetinin üstün bir örneğidir ve hayatın karanlık dehlizlerinde ümmetin yolunu aydınlatan meşaledir.

Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought İnsan İnsana

Emanettir

İyi bir şeye önderlik edenlerin, daha

sonra onu yapanların sevabı kadar sevap kazanacakları, (Nahl Suresi 24-25) hayırda yarışmaya katılalım. Birbirimizin sevaplarından faydalanalım. Bizi sana saygı ve itaatte kararlı olanlara öncü yap (Furkan 74) İbrahim Peygamber (a.s) şöyle buyuruyor: “Bana, sonra gelecekler içinde iyilikle anılmayı nasip eyle.” (Şuara 83, Tevbe 114, Meryem 42-48) Müslümanlar namaz ve namaz dışında (Salli ve Barik) dualarını okurken Hz. Peygamber (s.a.v) ile birlikte onu da anarlar. Peygamberimiz (s.a.v) bir hadisinde: “ Kim iyi bir uygulamaya öncülük ederse kendisine hem o davranışın hem de kıyamete kadar onu örnek alan kimselerin sevabı verilir. Üstelik onların sevaplarından bir şey eksilmez. Yine kim kötü bir uygulamaya öncülük ederse, kendisine hem o

davranışın hem de kıyamete kadar onu örnek alan kimselerin günahı yüklenir. Maddi ve manevi rızıkları veren Allah’tır. (c.c) Ancak kişi de bu rızıkları Allah’tan (c.c) istemelidir. Kul istemezse Allah (c.c) vermez. İyi müminler özellikle ilim ve irfan sahibi kişiler kendileri Allah’ın (c.c) buyruk ve yasaklarına uyararak temiz bir hayat yaşadıkları gibi başkalarının da doğru yola gelmelerini sağlamak için bıkip usanmadan aydınlatma görevlerini yerine getirirler. Gerçek bir eğitimli ve irşat edicinin kötümser bir yaklaşımla kötülükleri çaresiz ve şifasız kabul edip bir kenara çekilmesi doğru bir davranış değildir. Bizzat Peygamberler de dahil olmak üzere insanlar bu hususta ne ölçüde başarılı olduklarından değil bu yolda gerektiği kadar ve gerektiği şekilde çaba gösterip

göstermediklerinden sorumludurlar. Hidayet ise yalnız Allah'tandır (c.c).
YARATANIN VE YARATILMIŞLARIN DİLİNDEN MESAJLAR - 8 Ali İhsan Türcan
İbadetlerin tarihi süreci incelendiğinde, ilâhî tüm dinlerde, form olarak farklılıklar olsa da genel olarak tüm ibadetlerin ilk dinden beri var olduğu görülmektedir. Ancak tevhid inancının kaybolması ile birlikte ibadetlerin ruhunda ve şeklinde değişmeler meydana gelmiştir. İlâhî vahyin geldiği toplumda da inanç ve ibadetlerde yozlaşma boy göstermiş, insanlar büyük ölçüde tevhid akidesinden uzaklaşmışlardı. İşte böyle bir toplumda yaşamını sürdüren Hz. Muhammed (sas), risâlet öncesinde de tevhid inancından uzaklaşmamış, atası Hz. İbrahim'in (as) dini üzerine bulunduğunu vurgulamıştır. Bu inanç

üzerinde ibadetlerini tesis ede gelmiş, ilâhî vahyin başlaması ve öğretilerin yaygınlaşması ile birlikte ibadetlerin formunda değişiklik görülmüştür. İslâm dininin ruhunu oluşturan tevhid akidesi üzerinde tüm ibadetler bina edilmiştir. *Hz. Zehra'nın Hayatı* Destek Publishing and Media Group
Bugünkü İslâm hezeyanını anlamak adına önemli bir kaynak ve yılların eseri bir yürek teri...
Tuhfetü'l-uşşâk Institute of GS
What does it mean to trust in God? How can man love God? If timidity is unwholesome, why does Scripture speak of the fear of God? When should a lie be told? What ought to be our attitude to warfare? Of what relevance is the ideal of holiness to men and women of this age? How can pride be conquered? Can

a man love his neighbor as himself? In Jewish Values, these and many other ethical and religious questions are considered in the light of Jewish teachings. It is the author's thesis that a gap exists between traditional views as presented in the classic sources of Judaism and their application in the lives of our contemporaries, but he is convinced that this gap can be bridged. This book is a contribution to the building of such a bridge or, at least, as the author suggests, it is a surveyor's plan of part of the work to be done. *Desperately Seeking Europe* M. TOKER Lalegöl Dergi | Haziran 2022 - Sayı 112 *Hz. Peygamber ve İnsan Onuru* Ensar Neşriyat
Kardeşim! Allah Teâlâ Hz. Musa'ya "Evlerinizi kiblegâh yapın ve namazı

kılın." buyurmuştu. Hz. Musa, ümmetini o evlerde kılınan namazlar ve yapılan dualarla Kızıldeniz'i geçmeye hazırladı. Denizleri yaracak, Medine'yi kuracak, Mekke'yi fethedecek kadrolar gökten gelmeyecek; Müslümanların evinde yetişecek. Bu yüzden aklın ve ruhun, evindeki mobilyanın boyaya, perdenin halıya ne kadar uyduğuna değil, namaz ve cihad programının Erkam bin Ebi Erkam'ın evine ne kadar benzediğine yoğunlaşsın. Günahlar, Allah Azze ve Celle ile kullar arasında perdedir. Nasıl perdeler görmeye mani olursa günahlar da Allah Teâlâ ile irtibat kurmaya engel olur. Gözü, dili, kulağı, eli haramdan korunmuş kullarla Allah arasında perde kalmaz. Allah-u Ekber dediklerinde Cennet'e girer gibi namazın dünyasına girerler. Suyla maddî, günahlardan uzak

durarak da manevî abdestini al! İşin, eşin, meşguliyetin, akşam yolunu gözleyen çocukların var ya da bir gün olacak. Eve, toprağa, makama değil davana bağlan. Hicretse hicret, sürgünse sürgün... Başına geleceklerden korkma! Tebliğe çağrıldığında “bahanelere”, mazeret deme. Fildişi kulesine çekilme, milletten ayrı yaşama! Zâhirde halk, hakikatte Hakk’la ol. Rabbinden gafil yaşama. Dağa, taşa hep O’nun kudretini temaşa eden bir nazarla bak. Taşlanan Peygamber’in ayakta kaldığını ya da her defasında ayağa kalktığını anlatmak kolaydır. Mühim olan aynı şey sana da yapıldığında ayakta kalabilmendir. Sebep planında yapman gerekenleri îfa ettikten sonra Rabbine itimat et ve Hz. İbrahim

gibi ateşlere atılsan da umutsuz olma! **Duanın Rolü ve Etkisi** ahmedhulusi Questions about the authenticity and authority of sunna have long been of central importance to the study of Islam, especially to those concerned with Islamic law. In this fascinating study, Daniel Brown traces the emergence of modern debates over sunna, focusing in particular on Egypt and Pakistan where these controversies have raged most fiercely, and assesses the implications of new approaches to the law on contemporary movements of Islamic revival. Using the case of modern Islam as a starting-point, the author considers how adherents of any great tradition deal with change.

Best Sellers - Books :

- [The Alchemist, 25th Anniversary: A Fable About Following Your Dream By Paulo Coelho](#)
- [Reminders Of Him: A Novel](#)
- [I Love You Like No Otter: A Funny And Sweet Board Book For Babies And Toddlers \(punderland\)](#)
- [Saved: A War Reporter's Mission To Make It Home](#)
- [It Ends With Us: A Novel \(1\) By Colleen Hoover](#)
- [Oh, The Places You'll Go!](#)
- [A Court Of Mist And Fury \(a Court Of Thorns And Roses, 2\)](#)
- [Little Blue Truck's Springtime: An Easter And Springtime Book For Kids By Alice Schertle](#)
- [The Subtle Art Of Not Giving A F*ck: A Counterintuitive Approach To Living A Good Life](#)
- [Things We Hide From The Light \(knockemout Series, 2\)](#)